

Vakantie Hotel de POSTELHOEF: een met een gouden randje!

Van 25 augustus tot 1 september is een groep van 25 uit Dordrecht en Rotterdam en omstreken vakantie gaan vieren in Luyksgestel.

Met de bus met lift werd een deel van de gasten keurig opgehaald bij de Gravenhorst.

Anderen kwamen met de Valys of met eigen vervoer.

Het welkom was allerhartelijkst: er was koffie met een gebakje voor iedereen en het weekprogramma werd uitgedeeld.

Na het uitpakken van de koffers kon men wat rusten of genieten van de mooie, goed onderhouden ruime tuin met diverse leuke zitjes.

Daarna was het tijd voor het diner: er waren tafels gereserveerd voor de groep en er werd iedere dag een lekker driegangen menu geserveerd.

Na het diner was er in de grote zaal een korte inleiding door mevrouw Daris, eigenaar en gastvrouw van het hotel met daarna een korte film met een impressie van hotel en omgeving en de mogelijke uitstapjes en natuurlijk was er weer heerlijke koffie en thee. Daarna gingen de meesten richting kamer om de volgende dag weer uitgerust op te staan.

Het ontbijt en de lunch waren in buffetvorm. 's Morgens had men na het ontbijt ruim de tijd om binnen of buiten te genieten van koffie, de tuin en het bos tegenover het hotel. Sommigen waagden zich zelfs in het buitenbad(brrrr). Op zondag was er bij de koffie of thee een grote punt appeltaart met slagroom. Het middagprogramma bestond elke dag uit een busrit voor een rondrit met uitleg over Rietveld en de smokkelpraktijken in het verleden en over van Gogh met uitleg van een gids, die ons in Nuenen diverse plekken, die voor van Gogh belangrijk waren geweest liet zien.

De andere middagen zette de bus koers naar het kempenmuseum "de acht zaligheden" in Eersel, waar we weer ontvangen werden met koffie of thee en we een kijkje konden nemen in de manier van leven en werken in het verleden. Ook werd het museum Dansant in Hilvarenbeek bezocht, waar we uitgebreid verhalen te horen kregen over de diverse daar opgestelde draaiorgels, die ieder hun specifieke geluid (wat was dat hard!) lieten horen.

Het derde museum was het EDAH museum. Daar is een mooie tentoonstelling over diverse ambachtelijke levensmiddelenwinkels (bakker, slager, kruidenier etc) met heel veel attributen ook uit de tijd van de eerste supermarkten.

Natuurlijk was er ook een "shop"middag ingepland in Valkenswaard. Daar kon iedereen genieten van de winkeltjes en terrassen. De meesten kwamen dan ook met wat extra bagage de bus weer in.

Tijdens alle middagen, behalve de shopmiddag, kregen we onderweg of in het museum altijd koffie of thee, met meestal iets lekkers met als klapstuk op de Van Goghmiddag een enorm stuk gebak.

Ook het avondprogramma was steeds een verrassing:

We hebben genoten van een meezing-bingo: een heel leuke avond met een zangeres/entertainer, die diverse bekende liederen ten gehore bracht. Er konden ook leuke prijsjes gewonnen worden en er werd naar hartelust meegezongen.....

Het Shantykoor "nooit te water" wist ook de stemming er goed in te krijgen. Er kwam ook een valkenier op bezoek: zij had diverse getrainde roofvogels en uilen meegenomen, waar ze veel over kon vertellen en steeds rondliep met een van de vogels op de handschoen, zodat we ze echt van dichtbij konden zien, soms zelfs vasthouden en voelen aan het verendek.

Er waren ook twee "vrije"avonden ingepland, maar die hebben we zelf opgevuld met een gezellige quiz, die niet individueel maar in groepjes gespeeld werd.

En dan die laatste avond: Eerst genoten van een heerlijk 4 gangen diner, daarna hebben we een groepsfoto gemaakt.

En toen: op naar de grote zaal waar Tim Remie een muzikaal optreden verzorgde. Wat kan die man mooi zingen! Hij zong wat bekende nummers zoals: "My way", "Het dorp", "leaving on a jetplane", maar ook zelf geschreven nummers. Een daarvan maakte heel veel indruk: hij heeft een lied gemaakt over de Alp d'Huzes. Echt een geweldig slot van deze prachtige week!

We zijn de hele week verwend met extra's: koffie, thee, gebak. En dat zat allemaal bij de prijs inbegrepen. Wij snapten niet dat het kan voor het bedrag! Maar wat nog meer opviel was de behulpzaamheid, vriendelijkheid van het personeel en de buschauffeurs. Geen enkele moeite was te veel! De ingeschakelde thuiszorg had alle tijd, er waren vrijwilligers om tijdens de uitstapjes mensen in de rolstoel te duwen, het was echt af!

Na afloop hebben we een enquête gehouden over o.a. de wensen voor volgend jaar: een groot deel geeft de voorkeur aan de Postelhoeve boven Groot Stokkert, alle anderen hadden geen voorkeur.....

Het is echt jammer dat er niet meer mensen van onze vereniging mee op vakantie zijn gegaan, maar u krijgt een herkansing! We hebben voor 2019 een optie genomen voor de week van 8 tot 15 juni.

Het aantal aangepaste 1-persoonskamers is beperkt, maar op de bovenverdieping zijn nog gewone 1-persoonskamers voor hen die nog geen moeite hebben met traplopen.

Ik kan alleen maar zeggen: dit mag u niet missen!

Wilma Damen

Tel 078 6180071